

# Strömsborgs Ullspinneri i Skåne årets industriminne

*I flera decennier har medlemmar i Osby hembygdsförening arbetat för ett långsiktigt bevarande av Strömsborgs Ullspinneri. Idag är maskinparken restaurerad och spinneriet i sin helhet är en kulturhistorisk miljö av stort värde. Svenska industriminnesföreningen har nu utsett Strömsborgs Ullspinneri till årets industriminne 2011. Lördagen 17 september kl. 13 överlämnas utmärkelsen till Osby Hembygdsförening.*

Den väl bevarade industrimiljön vid Strömsborgs Ullspinneri, med sin fungerande maskinpark som ligger i en samlad helhetsmiljö av kulturhistoriska byggnader vid Helge å, är en viktig regional resurs av hög kvalitet. Anläggningen och miljön är upplevelserik och bidrar till kunskap kring landskapet, och särskilt kvinnors arbetsvillkor.

Spinneriet, som anlades 1837 och lades ned på 1960-talet, representerar en småskalig industri av en typ som varit vanlig över hela landet. Osby hembygdsförening förvärvade anläggningen 1969 och tack vare föreningens framåtblickande arbete och en rad eldsjälares stora insatser kan besökare idag följa ullens och garnets väg genom kardhall, spinneri, tvättrum, färgeri och torkavdelning.

Lördagen den 17 september hålls en prisutdelning där Jan af Geijerstam, ordförande i Svenska Industriminnesföreningen överlämnar utmärkelsen till Osby Hembygdsförening. Till prisutdelningen kommer också Göran Tunhammar, landshövding i Skåne län, med flera andra.

## **Prismotivering**

*Strömsborgs Ullspinneri i Osby kommun tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2011 för ett lyckosamt och långsiktigt bevarande av en småskalig och autentisk industrimiljö. Tillsammans med omkringliggande kulturhistoriska byggnader vid Helge å och i kombination med spinneriets numer i huvudsak fungerande maskinpark är Strömsborgs Ullspinneri en viktig regional resurs av hög kvalitet. Anläggningen och helhetsmiljön är upplevelserik och bidrar till kunskapsutveckling kring landskapet och speciellt kvinnors arbetsvillkor. Spinneriet är en besöksvänlig representant för en småskalig industri av en typ som varit vanlig över hela landet.*

## **Kontakt och mer information**

Jan af Geijerstam, ordförande Svenska Industriminnesföreningen (SIM)  
[jan@geijerstam.se](mailto:jan@geijerstam.se), tel. 070 566 21 53

Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet  
[magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se](mailto:magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se), tel. 08 450 56 46

Jenny Hällström, Föreningen Industrihistoria i Skåne, [jenny.hallstrom@byggark.lth.se](mailto:jenny.hallstrom@byggark.lth.se), tel. 0706 864050

Erik Ralsgård, ordförande i Osby Hembygdsförening, tel. 0479-13532

## **Svenska industriminnesföreningen och Årets Industriminne**

Svenska Industriminnesföreningen (SIM) har sedan starten 1989 arbetat för att främja intresset för industrihistoria och industriminnesvård. Varje år sedan 1995 har SIM utsett Årets Industriminne. Syftet med utmärkelsen är att stödja arbetet med det industriella kulturarvet och belöna långsiktiga och

nyskapande insatser. Se <http://www.industriminnen.se/minne/index.html> för information om tidigare års pristagare.

### **Mer om Strömsborgs Ullspinneri**

Ullspinneriet i Strömsborg ligger vid Helge å i Osby kommun i nordöstra Skåne. Det anlades 1837 med namnet Strömsborgs klädesfabrik. Ullspinneriet var en av en mängd industriella anläggningar längs denna del av Helge å och är en viktig representant för de mindre industrierna i nordöstra Skånes skogsbygder. Produktionen har skiftat genom åren och råvaror har varit ylle och yllelump, levererat från den intilliggande schoddyfabriken. Yllet har färgats och spunnits till garn. En del av produktionen har utgjorts av så kallat löngodsarbete där kunder lämnat ull och i spinneriet, fått den färgad och spunnen mot betalning. Fram till 1940-talet tillverkades filter. En brand 1940 skadade delar av byggnaderna som senare återuppbyggdes.

Byggnaden är i två våningar och klädd med rödfärgad locklistpanel, sadeltaket är eternitklätt. I byggnaden finns kardhall, spinneri och tvättrum, färgeri och torkavdelning samt lager och kontor.

Maskinerna är alla autentiska från drifttiden, de äldsta från 1870-talet och de senaste från 1940-talet, och drivs med remdrift. De allra flesta maskinerna är av tysk tillverkning, men kardmaskinerna är från Norrköping. Alla maskiner utom den stora spinnmaskinen från 1886 fungerar, men man arbetar just nu med att iståndsätta även den. Spinneriet erinrar om den tid då vattenkraften var en ofta avgörande förutsättning för etableringen av fabriker. Ett vattenhjul är placerat utanför byggnaden. Det kompletterades på 1940-talet med en elmotor.

Efter vattenreglering och kraftverksbygge på 1960-talet, som gjorde att vattenflödet minskade drastiskt, lades ullspinneriet ned. Osby hembygdsförening valde att köpa spinneriet 1969, för att bevara det till eftervärlden. Ett stort arbete har utförts av bröderna Sven-Åke och Bengt Arneberth (den senare framriden) för att restaurera och driftsätta den ålderdomliga maskinparken. Arbetet drivs av eldsjäl, men med visst ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Den ålderdomliga men igångsatta maskinparken i den småskaliga miljön ger goda möjligheter att förstå processen och levandegör tidigare generationers arbetsvillkor.

Hemsida: <http://www.hembygd.se/skane/osby>